



Joachim en Anna - een inspirerende filmmiddag

Dinsdag 30 september 14.00
uur Johanneskerk

Er staat een ontroerende en inspirerende film op het programma:

“Departures” (Vertrekken).

Het is een mooie Japanse film over een begaafde cellist die zijn baan kwijtraakt omdat zijn orkest wordt opgeheven. Met zijn vrouw keert hij terug naar zijn geboortedorp en vindt via een onduidelijke advertentie een vreemde baan bij een uitvaartonderneming. Zijn vrouw en vrienden kijken neer op het werk dat hij doet. Het gaat in feite over vertrekken om thuis te komen. De film vertelt het universele verhaal van iemand die zichzelf vindt, zijn lot aanvaardt, het verleden vergeeft en vervolgens op reis gaat naar de toekomst. Dat is een krachtige boodschap. Voor iedereen. Op alle momenten van het leven.

We beginnen vanaf 13.45 uur met koffie en thee en kijken vanaf 14.00 naar de film. Daarna gaan we daarover met elkaar in gesprek. Omdat deze film twee uur en vijf minuten duurt sluiten we 16.30 uur af en daarna is er gelegenheid iets met elkaar te drinken. Een vrijwillige bijdrage is welkom - er staat een doos in de hal. Voor ons is het erg belangrijk dat u zich van tevoren aanmeldt, uiterlijk 27 september. Dat is nodig met het oog op het inkopen van drinken. U kunt zich aanmelden via de mail joachimenanna@hotmail.com

Of via de telefoon: Gonnie v.d. Pijl: 2621624 Klaas Meijer: 2410633 is welkom ongeacht leeftijd/wijk/woonplaats/al dan niet betrokken bij de Johanneskerk. Namens Joachim en Anna, Gideon van Dam